

Joannes Petrus Roijer.

Geboren op 7 sept. 1882 te Zwolle als zoon van een notaris. Hij was ambtenaar ter secretarie van Holt en werd op 25 sept. 1908 benoemd tot secretaris van die gemeen te.

Bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1910, no. 116, werd hij met ingang van 1 juni 1910 benoemd tot burgemeester van Hasselt. Toen was hij de jongste burgemeester van ons land. Hij is tot zijn pensionering altijd burgemeester van Hasselt gebleven! Hij is gehuwd met Anna Catharina Antonia Bosch (geb. 30 aug. 1887 te Rotterdam), die op 100-jarige leeftijd in Zeist is overleden. Hun huwelijk was kinderloos. Ook zij woonden in het perceel Heerengracht D 82, thans bekend als Heerengracht 16.

Hij liep in de eerste wereldoorlog, toen het leer schaars was, evenals veel anderen, gewoon op klompen. Dit leverde hem in die dagen de bijnaam "Jan op de klumpies" op. Tijdens een volksfeest danste hij voorin de stoet, arm in arm, met het publiek. Hij deed aan roeien, zeilen en zwemmen.

In verband met zijn 25—jarig ambtsjubileum werd op 22 mei 1935 op het voormalige stationsplein (thans het naar hem genoemde Burgemeester Royerplein) een monument opgericht in de vorm van een fontein. Tijdens de Duitse bezetting werd hij reeds op 20 december 1941 ontslagen omdat hij te Oranje—gezind was en niet met de Duitsers meewerkte bij het plaatsen van een verplichte bekendmaking, die hij op eigen gezag begon met. de woorden "Op last van hogerhand".

Bij zijn (tijdelijk) afscheid van het secretariëpersoneel op 7 januari 1942 werd hem op het stadhuis een tegel aangeboden met de volgende, geïllustreerde tekst:

De "macht van hogerhand"
door wier geducht bevel
Uw burgemeesterschap
geraakte in de knel,
Heeft U de eerste plaats
in 't Stadsbestuur ontzegd.
Een and're "Hoge Hand"
herstelt wel weer het Recht!

Hij werd aanvankelijk vervangen door wethouder Peter de Graaf, die als waarnemend burgemeester optrad en met ingang van 1 september 1942 door de burgemeester Gerrit Ida Vooyts tot de bevrijding van Hasselt op 14 april 1945. Bij Koninklijk Besluit van 11 juli 1947, no. 7, werd hem met ingang van

1 oktober 1947 eervol ontslag verleend.